

Truckfun 2013 is een echte feesteditie!

5 oktober 2013. Enkele grijze wolken boven in de lucht kunnen de feestvreugde van onze breidwillige mensen die het truckfunterras opbouwen niet bederven. Tot mijn grote vreugde komen zeven extra mensen opdagen voor de zware opzetklus. Deze handen waren heel nodig en welkom! Bedankt Esmeralda; Dominique; Dennis; Luc en Linda; Claudia en Kristof! Dit jaar zijn er enkele takjes bij gekomen. Zo hebben we op de parkeerplaats voor de vrachtwagens "perrons" aangelegd. Per vrachtwagen is er een zwaar bordje met het nummer van de vrachtwagen erop. In het begin waren we aan het sleuren met de paaltjes, maar na een tijdje kwam het idee om de remorque van Kristof te gebruiken. Merci Kristof en Claudia! Verder bleef het heffen aan de tafels; stoelen; nadars; drankbakken; springkasteel; trap; tombola; muziekinstallatie...Enkele pareltjes zweet blinken bij onze medewerkers.

Toeters en trompetgeschal laten het feest echt beginnen rond 13u45. De kinderen van de eerste rit zijn in de vrachtwagen geklommen. Ze mogen mee met een echte reus op weg door het centrum van de stad, nl op de Markt van Deinze. Enkele mensen van de Fietzersbond en de Civiele bescherming zorgen voor een veilige doorrit. Ze zijn met hun pak gemachtigd om de vrachtwagens deze dag voorrang te geven. De vrachtwagens rijden dit jaar via de brandweerkazerne naar Vinkt. Daarna gaan ze via de Heerdweg naar Meigem en ze keren via de vernieuwde Oude Brugsepoort terug naar de parking van de Brielpoort.

Ondertussen kan voor de thuisblijvers op het truckfunplein het feest beginnen met Yves Segers. Met "Gooi die remmen los"; "dansen op de maan" en "boven op de berg" is de feestvreugde ingezet. En hij schreeuwt het van de daken dat hij ons zo graag ziet...Nog meer warmte en vreugde brengt Yves Segers met "café de zwaan"; "Hou je glimlach voor mij"; de Eddy Wally medley en met "vuur en vlam". Met Yves Segers is de feesttoon ingezet. De mensen stromen op het plein. De feestklanken zijn tot ver hoorbaar.

Ook met Yves Bianco is er heel wat ambiance. De mensen worden erbij betrokken, want Yves nodigt ons uit om zelf mee te zingen met "Tulpen uit Amsterdam". O.a. "Als ik in je ogen kijk"; "Waar zijn de meisjes"; "Ole ola" kan de mensen bekoren. Er zijn jongeren van de JoJo die komen dansen. Zelfs iemand danst op zijn handen. Ook de medewerkers op de trailer van de tombaloo staan mee te zwaaien. Als afsluiter komt nonkel Thierry met zijn gekende covers o.a. "Met de vlam in de pijp". De ambiance die de zangers brengen is overheerlijk.

Feest is er ook te beleven bij de kinderanimatie. Naast een springkasteel is er ook een schminkstand door de mensen van de gezinsbond. Ze toveren prachtige gezichtjes. Elfjes tot trollen vloeien over de wangen en met een cadeautje bij de kleurwedstrijd trekken de kinderen met een blij gezicht naar huis. Ook in de vrachtwagen zie je fonkelende ogen. Kinderen en ouders zijn superblij dat hun kind dit kan beleven. Christiaan en Dennis van de Gezinsbond; Luc en Kristof helpen mee bij het in-en uitstappen van de mensen in de truck.

Op het truckfunterras zijn de tombolaprijzen een succes! Tegen drie uur zijn alle prijzen al de oplegger uit. Zo zie ik heel wat tevreden mensen met matjes; glazen of andere nuttige geschenken naar huis gaan. Dank aan alle mensen die een tombolabiljet kochten of iets kwamen nuttigen bij de drank en pannenkoeken en hot-dog-stand bij Dominique en Maria; frank en Christine; Long; Fien; Frida; Bram; Zazou en Luka. De opbrengst zal dit jaar terug geschonken worden aan sociale doelen.

Claudia heeft haar prachtig schilderstalent te koop gesteld ook voor mensen die het hard nodig hebben. We willen haar danken voor haar grote hart. Het is voor haar niet zo gemakkelijk om haar beginnend talent zomaar te koop aan te bieden. Maar ze doet het uit naastenliefde. Merci Claudia!

Net voor 16u is er een speciaal gebeuren. Mensen uit huize Kattebeek; OC Ter Linde en DVC H. hart maakten medailles om te schenken aan de chauffeurs. Zo worden die medailles overhandigd aan de chauffeurs uit sympathie voor hun bereidwillige inzet al 10 jaar lang. Dank aan de mensen die zo'n mooie medailles maakten en dank aan alle chauffeurs voor hun vrije tijd die ze beschikbaar stellen voor de medemens. Dank aan jullie voor jullie komst en berokkenheid bij truckfun. Eigenlijk verdienen jullie ook allemaal een medaille!

Mieke Roelens namens werkgroep Truck-Fun.