

Verslag Truckfun 2014

Het is een stralende dag op zaterdagmorgen 4 oktober 2014. Gezwind komen vele medewerkers het truckfunterras opzetten in de voormiddag. Dit jaar kunnen we met stoepkrijt de nummers aanbrengen want het zal er niet afregeren. Na een klein ommetje kan ook de muziek van start gaan...Klaar voor de vlam in de pijp.... Zo'n vierenvijftig vrachtwagens komen naar de parking van de Brielpoort. Daarin allemaal chauffeurs die graag hun vrije namiddag opofferen voor mensen met een beperking en kinderen. Willy is heel tevreden. De mensen die beloofd hadden te komen met een vrachtwagen hebben hun woord gehouden. Ook de politie, de mensen van de civiele bescherming en de mensen van de Gezinsbond zijn van de partij. Zij zorgen voor de veiligheid langs de weg ter hoogte van kruispunten en gevaarlijke plaatsen. De politie kan deze taak niet alleen volbrengen. Dankzij de vrijwillige medewerking van de mensen van de civiele bescherming en Kristof verloopt truckfun veilig op weg.

De mensen staan aan te schuiven aan de inschrijvingstafel. Wat een massa mensen. Ze staan te popelen om te kunnen meerijden. Sommigen trekken gekke bekken, anderen beginnen te springen...vol verwachting...Ondertussen zijn de supporters van Yves Bianco al aan het wuiven en dansen. Hij brengt vrolijke en zonnige muziek wat de mensen duidelijk blij stemt. De dansgroep "de zorgenbrekers" maken het geheel ontspannen en luchtig...Supporters van 25 jaar Yves Bianco en de jongeren van de JoJo krijgen kriebels en beginnen mee te dansen.

Meerijden met zo'n reuzengrote vrachtwagen is voor velen een moeilijke opdracht. Gelukkig zijn vrijwilligers in de buurt om hen te helpen met het instappen en uitstappen. Bedankt ook weer Christiaan, Luc, Tom & Bram. De vele vrachtwagenchauffeurs kunnen weer vertrekken richting Machelen. Noël op kop met de zijn camionette met een grote spandoek van Truckfun. Drieenvijftig vrachtwagens vol met mensen erachter. Vrachtwagens in alle vormen en kleuren....Met lampen, met roosters, met of zonder oplegger...Wat een colonne...en toch geraken ze zonder veel oponthoud door het verkeer voor een prachtige rit langs Machelen en Grammene. Mensen staan te zwaaien en we zwaaien terug....

De bar doet het goed in zo'n mooi weer. Dominique heeft een jaar lang wisselgeld gespaard voor deze Truckfun. Frida, Long, Christine en Frank zetten zoals altijd hun beste beentje voor. Iedereen die komt die wil graag een duit in het zakje doen om dit initiatief te steunen. Ook de tombola is opnieuw een succes. Dankzij de vele inbreng van Sylvie en Stephan, Liliane, Linda en Esmeralda, Joost, Hilda en Kristel kunnen vele kinderen met een mooi aandenken naar huis. Het regent ook prijzen bij de trekking van de tekenwedstrijd. De hoofdprijs was een reuze knuffelbeer. Rita en Claudia deelden niet enkel brooddozen uit, maar hun knuffelgehalte is zo groot als die van de beer die weggegeven werd. Dank ook aan jullie! Ook Ester en Véronique konden hun creativiteit uitleven bij het sminken van enkele mooie gezichtjes. Prachtig!

Kurt Dekimpe zorgt voor het praktische verloop van de dag dankzij zijn uitleg aan de draadloze micro. Hij leidt de mensen in goede banen tot aan de juiste vrachtwagens, verwittigt de mensen als de trucks starten of terugkomen, moedigt mensen aan om een tombolalotje te kopen of het gewicht van de hesp te raden... En de dag kan natuurlijk niet af zijn zonder de bijpassende muziek gedraaid door Koen Sierens.

Dat de mensen er zin in hadden zie je in de vele aangename babbeltjes en de gezonde lach. Hoe kan een dag nog mooier zijn dan zo' stralende dag. Het was een warm weerzien voor vele mensen...De optredens waren ook hartverwarmend...De inzet van de vele vrijwilligers grenzeloos...Bedankt aan alle aanwezigen! Proficiat!